

Correctiesleutel

Lang geleden leefde in **Jeruzalem**, de belangrijkste stad van Israël, de stad waar de **tempel**, het huis van God stond, een **profeet**.

Hij zei aan de mensen wat God aan hen wilde zeggen.

De soldaten van **Nebukadnessar**, de koning van **Babylonië**, stonden rond de stad.

De **profeet Jeremia** zei:

'Beste mensen, jullie moeten zich aan die koning overgeven.'

Belangrijke mensen waren daar niet mee akkoord.

Ze wilden **Jeremia** doden.

Daarom wierpen ze hem in een put van prins **Malkia**.

Eén persoon ging naar de koning van hun land en vertelde wat er gebeurd was.

Toen zei die koning: 'Neem **drie** mannen met je mee en haal de **profeet Jeremia** uit de put.'

									8	J	E	R	U	Z	A	L	E	M	
1																			
2						P	R	O	F	E	E	T							
3										D	R	I	E						
4	B	A	B	Y	L	O	N	I	E										
5										T	E	M	P	E	L				
6							M	A	L	K	I	A							
7																			
							N	E	B	U	K	A	D	N	E	S	S	A	R