

VEERTIG

Quarantaine

Wie een heel besmettelijke ziekte heeft, of wie zo verzwakt is dat hij alleen kan genezen door met niemand in contact te komen die mogelijk ziek zou kunnen zijn, wordt in quarantaine geplaatst. Dat wil zeggen dat die persoon afgezonderd wordt en met niemand in contact mag komen. Vroeger duurde zo'n quarantaine wel veertig dagen. Daarom kun je het Franse woord voor **veertig** 'quarante' in het woord quarantaine herkennen.

Veertig weken zwanger



Veertig weken groeit een kindje in de buik van zijn of haar mama en het ter wereld kan komen. Intussen zorgt de mama ervoor dat alles klaar is om zo goed mogelijk voor haar kindje te kunnen zorgen. Tijdens de veertig weken zorgt het kindje dat het groeit en dikker wordt, zodat het goed gesterkt zijn eerste dagen in het nieuwe leven kan doorbrengen.

Veertig dagen en nachten regen

De mensen maakten ruzie en leefden in onmin met elkaar. Toen begon het te regenen. Wel **veertig dagen en nachten** lang. Wanneer het ophield met regenen kon Noach helemaal opnieuw beginnen.

Veertig dagen op de Sinai

God sprak tot Mozes: 'Kom naar Mij toe op de berg en blijf daar wachten. Ik zal u de stenen platen geven, waarop de wetten en bepalingen staan.' Mozes ging op weg, samen met Jozua.



Hij besteeg de berg van God en trad de wolk binnen die de berg overdekte. **Veertig dagen en veertig nachten** bleef hij op de berg. (Naar Exodus 24, 12-18)

Veertig jaren door de woestijn



Mozes trok met zijn volk wel **veertig jaar** door de woestijn. In die tijd leerden ze met elkaar omgaan en een volk worden. Ze bereidden zich zo voor op het leven in het Beloofde Land.

Veertig dagen in de woestijn

Matteüs en Lucas vertellen dat Jezus **veertig dagen** in de woestijn leefde nadat hij door Johannes gedoopt werd. Daar had Hij de tijd om zich voor te bereiden op zijn verdere leven. Wat later nog zou gebeuren gebeurde nu in het klein, alsof Jezus moest getest worden. Hij werd getest op wat Hij belangrijk vond: succes hebben, materieel voordeel hebben ... Maar telkens opnieuw zei Jezus dat alleen het woord van God belangrijk was.

- Omschrijf in een paar woorden wat het getal veertig oproept?

- Waarom zou Lucas schrijven dat Jezus gedurende 'veertig' dagen aan de leerlingen verscheen?