

WOLK

Wolken



Wolken verbergen. Als de zon achter een wolk staat zie je de zon niet meer. En als wolken heel laag over de weg hangen kan het gebeuren dat je de weg waar je op gaat, bijna niet ziet. Een wolk kun je ook niet vastnemen. Je kunt er zelfs door gaan of door vliegen met een vliegtuig.



Deze wolk wil niet verbergen, maar een aanwezigheid zichtbaar maken.

De wolk op de Sinai

God sprak tot Mozes: 'Kom naar Mij toe op de berg en blijf daar wachten. Ik zal u de stenen platen geven, waarop de wetten en bepalingen staan.' Mozes ging op weg, samen met Jozua.



Hij besteeg de berg van God en trad de **wolk** binnen die de berg overdekte.
(Naar Exodus 24, 12-18)

Een wolk in de woestijn

*Toen overdekte de wolk de tent van samenkomst en vulde de heerlijkheid van de Heer de verblijfplaats. En Mozes kon de tent niet binnengaan, want de wolk rustte erboven, en de heerlijkheid van de heer vulde de verblijfplaats. Op heel hun tocht trokken de Israëlieten pas verder als de **wolk** boven de verblijfplaats uitsteeg. Als de wolk niet opsteeg, bleven zij wachten. Op heel hun tocht rustte overdag de wolk van de Heer boven de verblijfplaats, maar 's nachts was er een vuurgloed, die zichtbaar was voor alle Israëlieten. (Exodus, 34-38)*

Een wolk als voertuig

"Mensen zijn bedroefd als er iemand sterft. Maar wij geloven dat Jezus is gestorven en uit de dood is opgestaan. Daarom geloven we ook dat God alle gestorven christenen bij zich zal halen. Dit heeft de Heer verteld: als Hij uit de hemel neerdaalt, zal de aartsengel roepen en de trompet van God weerklinken. Eerst staan de gestorven christenen op uit de dood. Daarna zullen wij die nog in leven zijn, samen met hen **op de wolken** in de lucht de Heer tegemoet gaan."
(naar 1 Tessalonicenzen 4, 13-17)

- *Waarom spraken de joden over de aanwezigheid van God als over een wolk?*
- *Wat zou Lucas in het verhaal van de Hemelvaart bedoeld hebben bij het schrijven over een wolk?*