

JEZUS EN EEN ARME WEDUWE

Jezus gaat op weg naar Jeruzalem,
dat is de grootste stad van zijn land.



Op een dag gaat Jezus naar de tempel in Jeruzalem.
In dat groot gebouw bidden mensen tot God.



Jezus gaat zitten voor het grootste gebouw van de tempel.
Hij kijkt naar de mensen.
Ze doen geld in een grote kist.
Met dat geld blijft de tempel mooi.



Er komt een rijk man.
Hij gaat heel fier naar de grote kist
en gooit er heel veel geld in.
Iedereen moet zien
hoeveel hij aan de tempel geeft.

Er komt ook een arme vrouw.
Haar man is dood.
Dat ziet Jezus aan haar kleren:
ze zijn oud en versleten.
Want ze kan geen nieuwe kleren meer kopen.
De vrouw gooit twee kleine geldstukjes in de grote kist.

Behalve Jezus let er niemand op haar.

Jezus roept zijn vrienden bij zich.
'Hebben jullie dat gezien?' vraagt Hij.
'Wat hadden we moeten zien?' vragen zijn vrienden.

Dan zegt Jezus:
'Die oude vrouw die daar loopt
heeft twee geldstukjes in de kist gegooid.
Voor haar is dat heel veel,
want met dat geld koopt ze eten voor zichzelf.
Vandaag kan ze dus niet eten.
Zij gaf alles wat ze had.
Zij gaf dus veel meer dan de rijke mensen.'

