

# JEZUS GENEEST EEN MELAATSE

## Melaatsheid

Naam voor allerlei huidziekten, besmettelijk of niet. Bij de ergste vorm van melaatsheid verloor men elk gevoel, zodat men soms onherstelbare verminkingen kreeg. Om zich hiertegen te beschermen werden melaatsen uit de gemeenschap gebannen. Ze leefden in holen of grotten en moesten de mensen met ratels of bellen waarschuwen wanneer ze dichterbij kwamen, zodat ze die mensen uit de weg konden gaan. Omdat de joden zegden dat melaatsheid de ergste straf was die God kon geven, werden melaatsen gezien als zondaar. Zo werden ze niet alleen sociaal, maar ook religieus gediscrimineerd.

## Rein maken

Toen Jezus leefde dacht men dat iemand melaats werd omdat die iets verkeerd of slecht had gedaan. Daarom werden melaatsen 'onrein' genoemd en moesten ze ver van de andere mensen leven. Om hen niet te moeten aanraken, gooiden de mensen van ver wat voedsel naar hen toe.



*Er komt een melaatse bij Jezus. Hij valt op zijn knieën en zegt: 'Help me. Als U wilt, kunt U me rein maken.' Jezus is diep ontroerd en heeft medelijden. Hij steekt zijn hand uit, raakt hem aan en zegt: 'Ik wil het, word rein.' Meteen is de melaatse niet meer ziek. Daarna stuurt Jezus hem weg, met de woorden: 'Praat hier met niemand over. Laat je aan de priester zien.' Maar eenmaal de melaatse vertrokken is, begint hij aan iedereen zijn verhaal te vertellen. Hierdoor kan Jezus niet meer zomaar in een stad komen. Daarom blijft Hij buiten op eenzame plaatsen. En van overal komen mensen naar Hem toe.*

Naar: Marcus 1, 40-45

## Zich aan de priester laten zien

Als een melaatse genas, moest hij naar een priester van de tempel in Jeruzalem gaan. Die controleerde dan of hij echt genezen was en gaf hem toestemming om opnieuw in zijn dorp te gaan wonen.

## Aanraken

Het aanraken met de hand was een gewoon gebaar waarbij men dacht dat de genezende kracht van de wonderdoener in de zieke overging. Dat Jezus een melaatse aanraakt, is wel revolutionair: Hij trotseert mogelijke besmetting en overtreedt de wetten. Zo maakt Hij duidelijk hoe belangrijk de vraag om hulp van de melaatse voor Hem is.

*Marcus vertelt deze gebeurtenis om twee redenen:*

- hij laat zien wie Jezus is: iemand die een dode (een melaatse) terug tot leven brengt.
- hij roept met dit verhaal op tot liefdevolle aandacht voor elke 'melaatse' mens.

# TYPISCH JEZUS!

*Als Jezus de melaatse ontmoet, gedraagt Hij zich heel anders dan de andere mensen van zijn land.*

*Maak de zinnen hieronder verder af:*

De mensen hielden niet van de melaatsen.  
Ze dachten dat het hun eigen schuld was dat ze ziek waren.  
Ze wilden ook niet dicht bij hen komen uit schrik om zelf melaats te worden.  
Maar Jezus .....

De mensen gooiden van ver wat voedsel  
om de melaatsen niet te moeten aanraken.  
Maar Jezus  
.....

De mensen zegden dat de melaatsen onrein waren.  
Maar Jezus  
.....

Veel christenen volgden het voorbeeld van Jezus: ze verzorgden melaatsen zonder hen uit te stoten. Zo deden pater Damiaan, Moeder Teresa, dokter Hemerijckx en Franciscus van Assisi. Schrijf hun naam op de juiste plaats.



.....