

... MET DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST ...

Monseigneur, kun je als niet-gedoopte je vormsel doen?

Nee, je moet echt eerst gedoopt worden. En dat kan op gelijk welke leeftijd. Maar je laten dopen doe je natuurlijk omdat je gelooft in Jezus en voorgoed bij Hem wil horen. Je laten dopen alléén om je vormsel te mogen meedoen met de rest van je klas, dat is toch wat min...

Bisschop van Antwerpen

En kun je gevormd worden als je niet naar een katholieke school gaat?

Ja hoor, maar dan moet je op die school wel katholieke godsdienst volgen. Als je wil gevormd worden om te getuigen van Jezus, kun je toch niet weigeren om op school catechese te volgen hé?

Bisschop van Antwerpen

We vragen ons af wat er met ons gaat gebeuren tijdens het vormsel?

Je vormsel is een teken van Gods vriendelijkheid op het moment dat je begint groot te worden. Op dat ogenblik raakt God je heel diep in je hart aan, zoals ook bij je doopsel. De bisschop of vormheer legt zijn hand op je hoofd en zalft je. Daarbij zegt hij de belangrijke woorden: 'Ontvang het zegel van de Heilige Geest, het geschenk van God!' Op dat ogenblik is God op een heel bijzondere manier met je bezig. Hij maakt het beste in je hart wakker: een grotere genegenheid voor alle mensen, zoals Jezus die had. Soms zeggen vormelingen: er ging iets door me heen... ik was echt gelukkig! Ja, dat gevoel geeft God je er soms bij. Maar de aanraking van God kan je eigenlijk niet voelen. Het is zoals met je lichaam: als dat groeit, voel je het ook niet. En ook niet hoe je stilaan vriendelijker wordt, van binnenuit. Zo is het vormsel een zegel van Gods vriendelijkheid, heel diep in je hart.

Bisschop van Hasselt

Ben ik na mijn vormsel dichter bij Jezus?

Alleszins is Jezus dan dichter bij jou! Hij wordt nog meer je vriend. Hij roept je op om op Hem te lijken! Als Jezus zo dicht bij jou komt, is het normaal dat ook jij dicht bij Hem komt. Hoe? Vooral door met Hem te spreken. Als je met kinderen uit de klas een tijd niet spreekt, word je langzaam vreemden voor mekaar. En als je met Jezus te weinig spreekt? Je raadt het al!

Bisschop van Hasselt

Waarom moeten we catechese volgen?

Om je op het vormsel voor te bereiden! De Kerk wil je helpen opdat je hart en je verstand openstaan voor de Heer. Catechese kan je de weg tonen, maar jijzelf moet die stap zetten! Leven als een echte christen is niet zo makkelijk, je kan best wat steun gebruiken...

Bisschop van Brugge

Waarom moet je gevormd worden?

Je "moet" niet gevormd worden. Maar als je als christen wil leven, is het vanzelfsprekend.

Bisschop van Brugge

Wat doet de Heilige Geest eigenlijk?

Drie dingen: Hij doet je de woorden van Jezus in het evangelie verstaan. Hij verdiept Jezus' aanwezigheid in jou, zodat je zin krijgt om met Hem te spreken: te bidden. En ten slotte: Hij doet je ontdekken welke gaven je gekregen hebt om mensen te helpen.

Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Is het vormsel het belangrijkste in je leven?

Op het eerste gezicht zou ik zeggen: nee. Maar als je daar diep over nadenkt, is het toch wel het belangrijkste: God zendt zijn Geest over jou, Hij overlaadt jou met zijn goede gaven, zendt jou als een getuige naar mijn medemensen, maakt jou tot een broer of zus van Jezus en 'verzegelt' dat in jou.

Bisschop van Antwerpen

Verandert er eigenlijk iets na het vormsel?

Als je gevormd bent is de Heilige Geest in jou gekomen. Maar of je dat voelt hangt ervan af of je meewerkt, je openstelt, je ogen opent.

Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Wie is Jezus voor u?

Een bovenstebeste vriend! Voor iedereen, ook voor een bisschop, is geloven altijd een vriendschap beleven, je verbonden weten met Jezus. Al toen ik een kind was boeide Hij mij! Hij was tegelijk mijn leider en mijn vriend. Door gebed, viering en inzet groeide deze vriendschap verder uit en voelde ik me geroepen om priester te worden. Nu is Hij de spil van mijn leven, Hij geeft er zin aan, want door Hem weten we dat God liefde is.

Bisschop van Gent

Symbolen in het vormsel

ZALF Ik heb het goed voor met jou

onbetrouwbaar Ik geef je een opdracht
kracht

bescherming BEZEGELING

dynamiek wantrouwen durf

nabijheid fitheid

afwezigheid

HANDOPLEGGING ik vertrouw je

moed

genezen

De handoplegging



De vrucht van de Heilige Geest



Zoek dit op in het rooster.

B	D	E	Z	E	L	F	B	E	H	E	E	R	S	I	N	G	
V	T	L	A	L	D	V	R	E	D	E	P	L	I	O	K	O	
U	X	R	P	R	A	R	T	E	I	K	T	Z	L	O	P	E	
S	P	O	K	U	R	E	F	D	N	R	G	E	D	U	L	D	
V	E	R	T	R	O	U	W	E	N	T	E	R	M	S	T	H	
Q	C	I	P	E	L	G	M	A	K	O	L	I	E	F	D	E	
H	W	R	B	I	R	D	P	L	O	K	I	T	A	A	W	I	
M	J	N	V	R	I	E	N	D	E	L	I	J	K	H	E	I	D
Z	A	C	H	T	M	O	E	D	I	G	H	E	I	D	G	Z	