

# ...waarin ieder zijn eigen taak heeft



*Beste jongens en meisjes,  
Wij zijn blij dat wij vandaag rond deze tafel mogen samen zitten.  
Jullie zijn in de voorbije maanden dikwijls samengekomen  
om je op deze dag voor te bereiden.  
Jullie hebben elkaar een beetje leren kennen.  
Wie gedoopt is,  
werd opgenomen in de vriendenkring van gelovige mensen  
die zich rond Jezus Christus één weten.  
Wie gevormd is,  
krijgt de kracht van de heilige Geest  
om te leven naar het voorbeeld van Jezus Christus  
en te doen wat Hij deed.  
Hij is een wegwijzer,  
een weg om te volgen.  
Christenen proberen samen te leven als broeders en zusters.  
Ze zijn bekommerd om vrede.  
Zij dromen van een wereld waar ieder mens tot zijn recht komt,  
waar ieder mens gelukkig kan zijn.  
Die droom van een 'nieuwe wereld'  
is eigenlijk Gods droom, Gods wens.  
Om die droom waar te maken,  
nodigt Christus ons uit om hieraan mee te doen.*

## Wat weten we over onze parochie?



Onze parochie is toegewijd aan: .....

in de gemeente: .....

waarvan de pastoor is: .....

behoort tot de federatie: .....

waarin de volgende acht parochies met elkaar verbonden zijn:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

behoort tot het dekenaat: .....

behoort tot het bisdom: .....

waarvan de bisschop is: .....

en de hulpbisschop voor Vlaams-Brabant is: .....

behoort tot de wereldkerk

waarvan aan het hoofd staat: paus .....

## Wie doet wat in onze parochie?

Er gebeurt heel wat in een parochie...

In onze parochie is dat: ..... .....	<i>'Ik houd me bezig met de kinderneven-dienst tijdens de eucharistieviering. Eerst vertel ik over het evangelie. Daarna mogen de kinderen vertellen wat daarvan voor hun leven belangrijk is.'</i>
--	---

<i>'Ik zorg dat er het hele jaar mooie bloemen in de kerk zijn. Bij een groot feest zoals Pasen, zorg ik voor iets extra. Dat is mijn manier om de mensen goed gezind te maken.'</i>	In onze parochie is dat: ..... .....
--	--

In onze parochie is dat: ..... .....	<i>'Ik ben misdienaar. In het begin was ik bang om over mijn albe (witte kleed) te struikelen of iets om te duwen.'</i>
--	---

<i>'Ik ben verantwoordelijk voor wie gevormd wordt. Samen met de andere catechisten bereiden wij ons goed voor, zodat wij ons geloof met de vormelingen kunnen delen.'</i>	In onze parochie is dat: ..... .....
--	--

In onze parochie is dat: ..... .....	<i>'Ik tel het geld dat tijdens de eucharistie-viering wordt opgehaald. Daarna stort ik het op de rekening van de parochie. Ik neem ook deel aan alle vergaderingen waar men beslist over de herstellingen en het onderhoud van de kerk en de pastorie.'</i>
--	--

<i>'Ik ben verantwoordelijk voor het koor. Om de eucharistieviering van de zondag op te luisteren, oefen ik samen met de koorleden de liederen in. Het is niet altijd gemakkelijk om de liederen te kiezen en ze op de juiste manier te zingen.'</i>	In onze parochie is dat: ..... .....
--	--

Je vindt hier twee lijsten.

In de eerste vind je de verschillende activiteiten in een parochie.

In de tweede lijst krijg je de namen van wie deze activiteiten doet.

Plaats de juiste activiteit(en) bij de juiste persoon?

<i>Parochie-activiteiten</i>	<i>Wie is wie?</i>	
vormselcatechese	kerkfabriek	
ziekenzorg	koorleider	
eucharistieviering	koster	
zingen in de eucharistie-viering	lector	
onderhoudt de kerk	parochie-team	
boekhouding	misdienaar	
dooppastoraal	organist	
leest voor in de eucharistieviering	vrijwilligers	
parochiale werking	parochiepriester	
bespeelt het orgel	catechist	

*Onderstreep de groepen/mensen die je kent.*

*Schrijf in de derde kolom de eerste letter van de volgende vier woorden die erbij passen: **B**idden, **D**elen, **V**ieren, **L**eren .*



*Je hebt je eigen levensverhaal,  
een verhaal over wat met je gebeurt,  
hoe je bent, hoe je was, hoe je wilt worden.  
Elk mensenverhaal is belangrijk, ook dat van jouw.  
In je verhaal spelen heel wat mensen mee  
en ook ... God.  
Hij staat aan het begin van je verhaal,  
God en jij beleven het samen, soms in één klank,  
heel dikwijls misschien met andere verwachtingen en verlangens  
en toch ...  
trek je dezelfde richting uit.  
Je hoort ook verhalen van anderen. Je luistert naar de ander.  
Er groeien vragen in je:  
wie is die andere?  
hoe zie je hem?  
wat wens je hem toe?  
Eén antwoord is belangrijk:  
"Je bent een mens, net als ik, anders,  
maar ik waardeer je zoals je bent."  
Luister naar elk ander, je kunt en weet het niet alleen!  
Kijk in de spiegel die de ander is en laat je bevragen,  
ga samen op zoek, deel met de ander,  
bouw aan een nieuwe wereld, zonder onrecht,  
zonder verdrukking, zonder ongelijkheid.  
Maak je verhaal waar met daden.  
Het is jouw verhaal!*

