

Elia in de woestijn (Dirk Bouts)



Dit schilderijtje behoort tot een zijpaneel van 'het laatste avondmaal' van Dirk Bouts (zie volgende bladzijde). Daarrond schilderde hij vier tafereelen uit het Oude testament die alle vier iets over eucharistie vertellen.

In dit tafereel geeft de engel brood en drinken aan de profeet Elia. Dirk Bouts zag in dat brood (te zien bovenop een kruik naast het hoofd van de profeet) een beeld van de eucharistie. Zo geeft hij een extra dimensie aan dat brood: het is brood dat mensen kracht geeft.

Als in een stripverhaal schildert Dirk Bouts in de rechterbovenhoek van het paneel het vervolg van dit verhaal: de profeet Elia zet zijn weg verder.



Het laatste avondmaal
Dirk Bouts - Leuven