



Vol spanning kijken de mensen naar de kleur van de rook uit het kleine schouwttje van de Sixtijnse kapel. Is de rook zwart, dan is er nog geen nieuwe paus. Is de rook wit ...



... dan worden de klokken van de Sint-Pietersbasiliek geluid, en wordt alles in gereedheid gebracht om de paus op het balkon voor te stellen aan de gelovigen die op het plein voor de kerk bijeengekomen zijn.

