

LEVE DE PAUS!

De kardinalen worden bijeengeroepen om een nieuwe paus te kiezen. Alleen kardinalen die nog geen tachtig jaar zijn, mogen stemmen.

Zolang er geen nieuwe paus is verkozen, blijven de kardinalen bijeen in conclaaf. Dit wil zeggen dat ze geen contact hebben met de buitenwereld.

De kardinalen beginnen met een eucharistieviering ter ere van de Heilige Geest. In deze viering smeken ze de Heilige Geest dat ze een goede keuze zouden maken.

Wanneer een kardinaal de naam van zijn kandidaat op het stemformulier heeft geschreven, steekt hij dat in een stembus. Daarna worden de stemmen geteld.

Na elke telling worden alle stembriefjes verbrand in een kachel. Als er nog geen nieuwe paus is, wordt er ook nat stro bij gestoken. De rook uit de schoorsteen is dan zwart. De mensen weten dan dat er nog geen nieuwe paus is.

Als er een paus is verkozen, worden alleen stembriefjes verbrand. De rook is dan wit. De klokken worden geluid. Intussen wordt aan de nieuwe paus gevraagd welke naam hij als paus wil hebben.

De oudste kardinaal gaat naar het balkon boven de hoofdingang van de Sint-Pietersbasiliek en zegt aan de gelovigen: ‘Habemus papam!’ (= ‘We hebben een paus!’)

Daarna verschijnt de nieuwe paus en zegent hij alle aanwezigen en ook alle christenen van de wereld. Deze zegen heet: ‘urbi et orbi’.