

Waardig zijn



Een honderdman kwam bij Jezus en zei:
'Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt.'

Waarom zei de honderdman dit?

- Hij is een belangrijk man, de baas van honderd soldaten
- Hij is iemand die de mensen in het land van Jezus onderdrukt
- Hij is een vader die bezorgd is om zijn zoon
- Hij wil geen ruzie maken met Jezus
- Hij heeft veel bewondering voor Jezus, en voelt zich klein bij Hem.

Als jij zou zeggen tegen je ouders:

- 'Ik ben niet waardig jouw kind te zijn'
- of tegen jouw broer/zus
- 'Ik ben niet waardig jouw broer/zus te zijn'
- Wat zou je daarmee willen zeggen?

.....

.....

Als de honderdman tegen Jezus zegt:
'Spreek en mijn zoon zal gezond worden.'
Wat wil de honderdman daarmee zeggen?



- Ik heb schrik van Jezus
- Ik ben blij dat Jezus hier is
- Ik heb vertrouwen in Jezus
- Ik wil niet dat Jezus hier nog blijft
- Ik geloof in Jezus