

# LAZARUS EN DE RIJKE

Jezus vertelde:

Er was eens een ..... (3) man die elke dag feest vierde. Voor de deur van zijn huis lag ..... (6). Hij was arm en had grote ..... (8). De ..... (10) likten aan zijn zweren.

Op een dag ..... (2) Lazarus. Hij ging naar de hemel bij ..... (1).

Ook de rijke man ..... (2), maar hij kwam terecht in de hel.

Hij riep: ..... (1), stuur ..... (6) om mij wat water te geven.

..... (1) zei: 'Jullie kunnen nu niet meer bijeenkomen.

Toen zei de rijke man: 'Ik heb nog ..... (5) ..... (9). Laat ..... ( ) naar hen gaan om hen te zeggen wat er met mij is gebeurd, zodat ze zich kunnen ..... (4)

..... (1) zei: Ze luisteren al niet naar Mozes en de ..... (7). Ze zullen dan zeker ook niet luisteren naar ..... (6)



### Correctiesleutel

1

A	B	R	A	H	A	M
---	---	---	---	---	---	---

2

S	T	I	E	R	F
---	---	---	---	---	---

3

R	I	J	K
---	---	---	---

4

B	E	K	E	R	E	N
---	---	---	---	---	---	---

5

V	I	J	F
---	---	---	---

6

L	A	Z	A	R	U	S
---	---	---	---	---	---	---

7

P	R	O	F	E	T	E	N
---	---	---	---	---	---	---	---

8

H	O	N	G	E	R
---	---	---	---	---	---

9

B	R	O	E	R	S
---	---	---	---	---	---

10

H	O	N	D	E	N
---	---	---	---	---	---