

Hoe bidden mensen?

Verbind de foto's met de juiste teksten.



Wij bidden met heel ons lichaam. Ons hoofd, handen, benen en voeten bewegen op het ritme van de muziek. Dit alles maakt van onze eucharistieviering één groot feest.



Ik bid op de momenten die ik belangrijk vind.



Wij bidden vijf maal het onzevader met tien weesgegroetjes. Dat noemt men een rozenkrans. Om de gebeden af te tellen, gebruiken wij een paternoster.



Wanneer ik bid steek ik een kaarsje aan voor God.



Ik bid vijf keer per dag. Telkens een ander gebed. Als ik bid, rol ik een matje uit in de richting van Mekka.



Ik bid driemaal per dag in het Hebreeuws. Op vrijdagavond en zaterdagmorgen, als het sabbat is, bid ik in de synagoge.



Wij bidden vijf keer per dag. Soms bidden we alleen, maar meestal doen we dat samen. Heel ons leven bestaat uit bidden en werken.



Als wij bidden tot Boeddha, houden wij onze handen tegen elkaar.

Correctiesleutel

	<p>Wij bidden vijf maal het onzevader met tien weesgegroetjes. Dat noemt men een rozenkrans. Om de gebeden af te tellen, gebruiken wij een paternoster. (christendom)</p>
	<p>Ik bid driemaal per dag in het Hebreeuws. Op vrijdagavond en zaterdagmorgen, als het sabbat is, bid ik in de synagoge. (jodendom)</p>
	<p>Wij bidden met heel ons lichaam. Ons hoofd, handen, benen en voeten bewegen op het ritme van de muziek. Dit alles maakt van onze eucharistieviering één groot feest. (christendom)</p>
	<p>Ik bid op de momenten die ik belangrijk vind. (christendom)</p>
	<p>Ik bid vijf keer per dag. Telkens een ander gebed. Als ik bid, rol ik een matje uit in de richting van Mekka. (islam)</p>
	<p>Wij bidden vijf keer per dag. Soms bidden we alleen, maar meestal doen we dat samen. Heel ons leven bestaat uit bidden en werken. (christendom)</p>
	<p>Wanneer ik bid steek ik een kaarsje aan voor God. (christendom) (boeddhisme)</p>
	<p>Als wij bidden tot Boeddha, houden wij onze handen tegen elkaar. (boeddhisme)</p>