

God roept...

God zei tegen Abram: 'Trek weg uit uw land, uw stam en uw huis, en ga naar het land dat Ik u zal aanwijzen.'

Toen ging Abram weg naar Kanaän met zijn vrouw Sarai en met Lot, de zoon van zijn broer, met al hun bezittingen en met degenen die zij in Haran in dienst hadden genomen.

(Naar Genesis 12, 1-5)

'In mijn droom zag ik God. Hij zat op een hoge en verheven troon. En de sleep van zijn mantel vulde heel de tempel.

Ik hoorde de stem van God:

'Wie zal Ik zenden, wie zal in onze naam gaan?'

Ik antwoordde:

'Hier ben ik, zend mij.'

(Naar Jesaja 6, 1.8)

Op een dag sliep Samuël. Toen riep God: 'Samuël!' Samuël antwoordde: 'Hier ben ik.' Hij liep snel naar Eli en zei: 'Hier ben ik?' Maar Eli antwoordde: 'Ik heb niet geroepen, ga maar weer slapen.' Toen riep God opnieuw: 'Samuël!' Samuël stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?' Eli antwoordde: 'Ik heb niet geroepen, ga maar weer slapen.' En weer riep God Samuël. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?' Toen begreep Eli dat God hem riep. Hij zei tegen Samuël: 'Ga slapen, en als God je roept, zeg dan: "Spreek, heer, uw dienaar luistert."'

Toen riep God nog eens: 'Samuël, Samuël!' En Samuël antwoordde: 'Spreek, uw dienaar luistert.'

(Naar 1 Samuel 3, 1-10)

Mozes kwam met zijn kudde bij de berg van God. Daar riep God vanuit een vlamme doornstruik: 'Mozes, Mozes.' Hij antwoordde: 'Hier ben ik.'

Toen sprak God: 'Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien. Ga er heen, Ik zend u naar de farao. U moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.' Maar Mozes zei: 'Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan, en dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden?' God zei: 'Ik zal u bijstaan.'

Maar Mozes zei tot God: 'Neem mij niet kwalijk, Heer, maar ik spreek moeilijk en traag, zend liever iemand anders.' God werd kwaad en Hij zei: 'Ik weet dat Aaron een goed spreker is! Laat hem in uw plaats spreken tot het volk.'

(naar Exodus 3-4)