

Jezus en Lazarus

(naar Johannes 11, 1-45)

Lazarus woont in Betanië,
samen met zijn zussen Maria en Marta.
Zij zijn goede vrienden van Jezus.
Op een dag wordt Lazarus erg ziek.
De zussen sturen een bericht naar Jezus:
'Heer, je vriend Lazarus is ziek.'
Wanneer Jezus dit hoort, zegt Hij tegen zijn leerlingen:
'Lazarus zal niet sterven.'
Hij blijft nog twee dagen waar Hij is.
Dan zegt Hij tegen zijn leerlingen:
'Kom, we gaan naar Judea.
Onze vriend Lazarus is ingeslapen.
Ik ga er naartoe om hem wakker te maken.'
De leerlingen zeggen: 'Als hij slaapt, Heer,
dan zal hij er wel weer bovenop komen.'
Maar Jezus bedoelt dat Lazarus gestorven is,
terwijl de leerlingen denken
dat Hij de gewone slaap bedoelt.
Wanneer Jezus in Betanië aankomt,
is Lazarus al vier dagen dood.
Zijn lichaam is ingepakt met windsels
en ligt in een grot, waar een grote steen voor staat.
Heel wat mensen zijn bij Marta en Maria.
Ze zeggen: 'We leven met u mee
bij het overlijden van uw broer.'
Dan zegt iemand tegen Marta: 'Jezus is op komst.'
Marta gaat naar Jezus.
Hij zegt: 'Marta, je broer zal verrijzen.'

Hij zal na de dood verder leven.'
'Dat weet ik,' zegt Marta,
'hij zal verrijzen op de laatste dag.'
Maar Jezus bedoelt het anders.
Hij zegt: 'Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft, zal nooit meer sterven.
Geloof je dat, Marta?' 'Ja Heer,' antwoordt Marta,
'ik geloof dat U de Messias bent,
de zoon van God, op wie we zolang gewacht hebben.'
Na deze woorden roept ze haar zus Maria.
'De meester is er', fluistert ze.
Jezus ziet hoe Maria en de mensen die bij haar zijn, huilen.
Hij vraagt: 'Waar hebt u Lazarus neergelegd?'
'Kom maar mee, Heer', zeggen ze.
Ook Jezus begint te huilen.
Voor de opening van het graf ligt een grote steen.
'Neem die steen weg', zegt Jezus.
Marta zegt: 'Maar Heer, de stank!
Hij ligt er al vier dagen!'
Ze wil Jezus tegenhouden.
De mensen rollen de steen weg.
Jezus slaat de ogen op en bidt tot God.
Daarna roept Hij luid: 'Lazarus, kom naar buiten!
En de dode komt naar buiten.
Zijn voeten en handen zijn gebonden met windsels
en om zijn gezicht is een doek.
Jezus zegt tegen de mensen:
'Maak hem los en laat hem gaan.'
Vele mensen die dit zien,
zijn daarna in Jezus gaan geloven.

C. LETERME, Bijbel in 1000 seconden, fiche 5e zondag van de veertigdagentijd A, p. 2