



Schriftgeleerden schreven verzorgd en nauwgezet teksten uit de Bijbel over.

Lees de uitspraken van Jezus op de volgende bladzijde en schrijf de tekst die je het meest treft, mooi over op de boekrol hierboven.

## Uit de bergrede van Jezus

Jullie zijn het zout van de aarde.  
Maar als het zout geen kracht meer heeft,  
waarmee moet je het dan zouten?  
Het dient alleen nog maar  
om weggegooid te worden  
en door de mensen vertrapt.

Jullie zijn het licht van de wereld.  
Een stad kan niet verborgen blijven  
als ze boven op een berg ligt.

Je steekt een kaars niet aan  
om haar onder een emmer te zetten,  
maar je zet haar op een emmer,  
en dan schijnt ze voor iedereen in huis.

Jullie hoorden dat men zei:  
een oog voor een oog, een tand om een tand.  
Maar Ik zeg jullie: begin niet te vechten  
met iemand die je kwaad heeft gedaan.  
Als iemand je op je rechterwang slaat,  
houd hem dan ook de andere voor.

Geef aan wie je iets vraagt, en als iemand iets  
van je wil lenen, weiger het dan niet.

Men zegt: hou van je naaste en haat je vijand.  
Maar Ik zeg jullie: hou van je vijanden  
en bid voor wie je vervolgen.

God laat de zon opgaan voor iedereen:  
voor slechte en goede mensen,  
en laat het regenen voor iedereen: voor  
rechtvaardige en onrechtvaardige mensen.

Als je houdt van de mensen die van jou  
houden, welk loon verdien je dan?  
Tollenaars doen dat toch ook!

Als je alleen je vrienden groet,  
wat is daar bijzonder aan!  
Heidenen doen dat toch ook!

Wees goed zonder berekening,  
net zoals jullie hemelse Vader goed is  
zonder te rekenen.

Let ervoor op dat je niet probeert goed te  
leven om op te vallen bij de mensen,  
want dan zal je Vader in de hemel  
je er niet voor belonen.

Wanneer je iets aan anderen geeft,  
loop er dan niet mee te koop.  
Dat is iets voor schijnheiligen.

Als je met iemand meeleeft,  
zorg er dan voor dat je linkerhand  
niet weet wat je rechter doet.  
Je Vader, die in het verborgene ziet,  
zal je ervoor belonen.

Maak je geen zorgen  
over wat je zult eten of drinken  
of over wat je zult aantrekken.  
Is het leven niet meer dan eten?  
En het lichaam niet meer dan kleren?

Kijk eens naar de vogels in de lucht:  
ze zaaien niet en ze maaien niet.  
Toch hebben ze voldoende te eten  
want je Vader in de hemel voedt ze.  
Ben je dan niet belangrijker dan vogels?

Maak je geen zorgen voor morgen,  
want die heeft genoeg zorgen voor zichzelf.  
Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen.

Oordeel niet, zodat je niet geoordeeld wordt.  
Want zoals jij oordeelt over een ander,  
zo zul jij geoordeeld worden  
en de maat die jij gebruikt,  
zal men ook voor jou gebruiken.

Geef wat heilig is niet aan de honden  
en gooi je parels niet voor de varkens.  
Ze zouden ze met hun poten vertrappen,  
zich omkeren en jou verscheuren.

Alles, wat je wil dat de mensen voor jou doen,  
doe dat ook voor hen.

(Naar Matteüs 5, 6 7)