

Speak To Me - Kari Jobe

(vertaling: C. Leterme)

Het geluid van veel water
stilt de zee in mij.
De stem die de stilte beëindigt
ontmoet me in mijn nood.
Als vuurwerk, vol vuur in mijn borst
het gewicht van je glorie, het ontzag.

Ik kijk ervan op dat Je naar me toe zou komen
vol eerbied om Je te horen spreken

Spreek tot me
Spreek tot me
Ik luister
Spreek tot me
Spreek tot me
Ik luister

Het geluid dat hemelen schudt
het fluisteren in de wind
breekt mijn beperkingen
en komt tot rust in het mysterie.
Je bent dichterbij dan mijn huid
Je stille, zachte stem doet me weer bewegen.

Ik hang aan elk woord dat je zegt
Ik leef om je mijn naam te horen zeggen

Spreek tot me
Spreek tot me
Ik luister
Spreek tot me
Spreek tot me
Ik luister

Spreek tot me
Spreek tot me
Ik luister
Spreek tot me
Spreek tot me
Ik luister
Ik luister

Open mijn oren om je stem te horen
Ik wil weten wat Je denkt
Ik wil weten wat je zegt
Je woorden maken me beter
Je woorden openen mijn hart
Ik zit op het puntje van mijn stoel

Spreek tot me
Spreek tot me
Je weet wat ik wil
Je weet wat ik moet horen
Je kunt mijn teleurstelling aan
Je kunt me genezen
Je woorden genezen
Je woorden genezen

Ik kijk ervan op dat Je naar mij toe zou komen
vol eerbied om Je te horen spreken
Ik hou vast aan elk woord dat Je zegt
Ik leef om je mijn naam te horen zeggen
Ik hou vast aan elk woord dat Je zegt
Ik leef om Je mijn naam te horen zeggen

Spreek tot me.

Beluister het lied.

Onderstreep intussen de woorden
. die je doen opkijken
. waar je vragen bij hebt
. waar je bedenkingen bij hebt

Bespreek met anderen.

Bespreek:

. Welke stem ontmoet je in je nood?
. Welke beperkingen kunnen bij jou
gebroken worden?
. Welke stem doet je weer bewegen?
. Welke woorden kunnen je genezen?
. Zijn er woorden waar jij je aan vast houdt?
. Wie kan je oren openen?

Bespreek:

. Wie wordt aangesproken in dit lied?
. Waaruit maak je dat op?
. Welke woorden van wie toegesproken
wordt, maken je beter?