

# Een verhaal van Jezus

Lucas 13, 6-9

Vul in met:

vruchten, grond, vijgenboom, drie, wijngaardenier, boom.

Iemand had een  ..... in zijn wijngaard staan.

Hij ging kijken of de  .....



..... droeg, maar hij vond er geen.

Toen zei hij tegen de  .....

"Al  ..... jaar kom ik kijken of die  .....



..... draagt en ik vind er geen.

Hak hem om, want hij dient tot niets.

Waarom zou hij de  ..... nog verder uitputten?"

De  ..... antwoordde:

"Heer, laat hem dit jaar nog staan.

Ik zal de  ..... eromheen nog eens goed ompspitten en hem mest geven.

misschien draagt hij volgend jaar wel  .....  
Zo niet, dan kunt u hem omhakken."