

PETRUS, EEN KEI VAN EEN MAN

Beluister eerst het evangelie. Vul daarna deze tekst in:



Toen vroeg:
En wie ben Ik volgens jullie?
..... zei: 'U bent de,
de Zoon van de levende'

Toen zei:
'Jij bent, de
waarop Ik mijn zal bouwen.
Ik geef je de
van het rijk der



Met een sleutel
kan men iets openmaken,
zodat men iets kan zien.
Met de 'sleutels' die Petrus krijgt,
krijgt hij de opdracht
om het Rijk van God te laten zien.

Hoe zou jij het Rijk van God
kunnen laten zien?



Dit is het wapenschild
van Franciscus,
de paus van Rome.
Hij is de opvolger van Petrus.

Vind je de sleutels?

Hoe zou de paus
het Rijk van God
kunnen laten zien?